

## ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ: «ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΒΙΑ»-Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»

By [Coffee Vibes](#) - June 19, 2021

Ένα δυνατό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία απευθύνει σε μια μακροσκελή της ανάρτησή στο προσωπικό της προφίλ, η Ειρήνη Καραγιώργη με αφορμή την υπόθεση της Καρολάιν που συντάραξε το Πανελλήνιο. Η Κύπρια ηθοποιός ανοίγει την καρδιά της και αποκαλύπτει ότι το «Σπίτι της Γυναίκας» και μια υπέροχη ψυχολόγος- όπως την χαρακτηρίζει- την βοήθησε από ένα «μαραμένο» λουλούδι που ήταν να ανθίσει, ένα πληγωμένο σπουργιτάκι να μπορέσει να ξαναπετάξει.



*«Ήμουν ένα μαραμένο λουλούδι που με τον καιρό κατάφερε να ανθίσει, ένα μικρό πληγωμένο σπουργιτάκι που μπόρεσε ξανά να πετάξει. Όμορφο να μπορείς να κοιτάζεις τον ορίζοντα με καθαρό βλέμμα. Λυτρωτικό. Να βλέπεις μπροστά. Μόνο μπροστά, με το κεφάλι ψηλά. Με αισιοδοξία, θετική σκέψη κι ελπίδα. Θα μου πεις τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό; Τίποτα δεν είναι αδύνατο σ αυτή την ζωή. Κι όπως είπε κι ο Καζαντζάκης Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά. Άρα πρέπει να έχουμε θέληση και παλεύουμε. Κι εγώ τους τελευταίους μήνες αυτό έκανα, πάλευα. Αλλά μέσα σ όλη αυτή την πάλη, κυρίως εσωτερική, βρέθηκαν τα κατάλληλα άτομα τα οποία μπόρεσαν να με βοηθήσουν. Γιατί καμιά φορά χρειάζεται. Η μάλλον σ όλες περιπτώσεις χρειάζεται κάποιος να απλώσει το χέρι του για να μπορέσουμε να σηκωθούμε πιο εύκολα.*



*Αυτό που μου συμβαίνει είναι πραγματικά αρρωστημένο και εύχομαι σύντομα να αλλάξουν οι νομοθεσίες στην Κύπρο έτσι ώστε να εξαλειφθούν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι, ο λόγος που βγαίνω δημόσια δεν ήταν για να γίνει ντόρος γύρω από το όνομα μου ούτε για να κερδίσω σημασία.*

**«Η πρόθεση μου είναι να περάσω το μήνυμα πως είμαι εδώ δυνατή και θα πολεμήσω με όλα μου τα όπλα και επίσης να προτρέψω άλλους ανθρώπους που βιώνουν οποιασδήποτε μορφής βία να βγούνε να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια»**

Και η ιστορία ξεκινάει κάπως έτσι. Μετά από αρκετές επισκέψεις στο ΤΑΕ , ειδικός ψυχολόγος από κει, με παρέπεμψε στο Σπίτι της Γυναίκας. Το Σπίτι της Γυναίκας ασχολείται γενικότερα με την στήριξη των γυναικών σε περιπτώσεις βίας και ειδικότερα ενδοοικογενειακής βίας. Το πλάνο είναι να παρέχουν μια ολοκληρωμένη στήριξη συγκεντρώνοντας όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Το έργο τους είναι αξιοθαύμαστο και αναγκαίο και μέχρι σήμερα παρόλο που πρόσφατα έχει δημιουργηθεί, έχουν χειριστεί δεκάδες περιπτώσεις βίας σε βάρος γυναικών με εξαιρετικά αποτελέσματα.



Εγώ εκεί ξεκίνησα τις συναντήσεις με μια υπέροχη γυναίκα. Ένα φύλακα άγγελο, που της οφείλω πολλά. Που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη μου και στην σταθερότητα που έχω τώρα. Ήμουν ένα μαραμένο λουλούδι που με τον καιρό κατάφερε να ανθίσει, ένα μικρό πληγωμένο σπυργιτάκι που μπόρεσε ξανά να πετάξει. Μέσα από τις συναντήσεις μας, ανακάλυψα ξανά την Ειρήνη, βρήκα την χαμένη αυτοπεποίθησή μου, απέβαλα ενοχές και τύψεις και έμαθα να στέκομαι μόνη μου ξανά. Ο στόχος επιτευχθεί, η ενδυνάμωση μου η επανένταξη μου στην κοινωνία. Τους οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει για το έργο τους. Δυστυχώς τα περιστατικά βίας δεν μειώνονται, αντιθέτως αυξάνονται σε τραγικά νούμερα. Όπου σίγουρα ρόλο έπαιξε και η πανδημία που έφερε στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα. Άρα η δουλειά τους είναι εξαιρετικά αναγκαία, και για τις κρίσιμες αυτές περιόδους που ζούμε, υψίστης σημασίας.

**«Απέβαλα ενοχές και τύψεις και έμαθα να στέκομαι μόνη μου ξανά. Ο στόχος, επιτευχθεί η ενδυνάμωση μου η επανένταξη μου στην κοινωνία»**

Εγώ ξέρω πως αν δεν υπήρχε αυτή η γυναίκα να με βοηθήσει, της οποίας το όνομα δεν αναφέρω για ευνόητους λόγους, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα. Έτσι μέσα από την ψυχή μου ξανά σας ευχαριστώ. Και εύχομαι καλή δύναμη στο τόσο σπουδαίο έργο που κάνετε. Ειδικά εσένα φύλακα άγγελε. Ξέρεις εσύ. Και για όλες εσάς που φοβάστε. Γιατί το ξέρω ότι φοβάστε. Μία είναι η συμβουλή μου, να μιλήσετε να σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και να πείτε την αλήθεια σας. Καμία ανοχή στην βία. Ζητήστε βοήθεια, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω πρόθυμοι να βοηθήσουν. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της έκφυλης βίας, των δολοφονιών. Μέχρι τότε θα κλείνουμε τα μάτια μας; Μέχρι τότε;





*Λυπάμαι Καρολάιν, κλαίει η ψυχή μου. Λυπάμαι. Θρηνώ για κάθε Γυναικοκτονία. Όχι άλλες. Φτάνει. Μιλήστε, ζητήστε βοήθεια. Τώρα. Αύριο θα ναι αργά. Καμία ανοχή στην βία. Το σπίτι της Γυναίκας ασχολείται με την έκφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό όπως κοινωνικούς λειτουργούς, κλινικός ψυχολόγος, νομική σύμβουλο και. συνήγορο του παιδιού. Καμία ανοχή στη βία, σπάστε την σιωπή και τον κύκλο της. Απευθυνθείτε στο 112 ή στο 1440 για βοήθεια».*