



19 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών (19 Νοεμβρίου)

Το 2001, το «Women's World Summit Foundation» (WWSF) που συσπειρώνει μη κυβερνητικές οργανώσεις για την υπεράσπιση του παιδιού, καθιέρωσε τη 19η Νοεμβρίου, ως την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών. Η εν λόγω ημέρα καταδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη εφαρμογής πολιτικών δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών κακοποίησης των παιδιών.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση του προβλήματος, εντούτοις υπάρχουν ακόμα αρκετές προκλήσεις. Τα παιδιά είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός ευάλωτων θυμάτων βίας στις συντροφικές σχέσεις. Τα βιώματα της παιδικής βίας μέσα στις συντροφικές σχέσεις περιλαμβάνουν την άμεση ή έμμεση έκθεση μέσα στο σπίτι, τη βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων, του εξευτελισμού, του εκφοβισμού και των ενεργειών ελέγχου, πράξεις που δημιουργούν αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά, όπως τον αυξημένο κίνδυνο ψυχολογικών, κοινωνικών προβλημάτων, και προβλημάτων συμπεριφοράς, καθώς και τον κίνδυνο θανάτου. Συνεπώς, στις πλείστες περιπτώσεις, το συμφέρον του παιδιού συνδέεται/ εξαρτάται από το συμφέρον της μητέρας, ειδικά όταν διαμένουν μαζί. Τα άρθρα 18(3), 26, 31, 56(2) της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης κάνουν ειδική αναφορά στο θέμα αυτό.

Το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Απόφασης 88.585 και ημερ.27.11.2019) αποφάσισε τη δημιουργία του Σπιτιού της Γυναίκας (ΣΤΓ), στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε με νόμο τον Νοέμβριο του 2017 (Ν. 14(III)/2017). Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ) έχει διοριστεί ως ο Συντονιστής όλων των ενεργειών για την υλοποίηση του εν λόγω έργου. Σημειώνεται ότι η διαχείριση του ΣΤΓ ανατέθηκε στο Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Το ΣΤΓ θα λειτουργεί ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τα θύματα βίας, όπου επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί λειτουργοί, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη/ δομή για σκοπούς παροχής υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και στα ανήλικα τέκνα τους, στο πλαίσιο μιας πιο στοχευμένης και ολοκληρωμένης παρέμβασης προς τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.



Επίσης, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης απαιτεί την παροχή εξειδικευμένης στήριξης σε παιδιά βάσει των αναγκών τους (άρθρα 22, 23 και 26). Γι' αυτό και το ΣΤΓ προνοεί την παρουσία Συνηγόρου του Παιδιού (Child's Advocate), ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες του ΣΤΓ.

Η προσέγγιση του ΣΤΓ βασίζεται στο μοντέλο Family Justice Centre, όπου το συμφέρον του παιδιού και το συμφέρον της μητέρας ταυτίζονται, αφού μητέρα και εξαρτώμενα, στις πλείστες περιπτώσεις, βιώνουν τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας της βίας. Το ΣΤΓ θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ασφάλειας τόσο των γυναικών όσο και των παιδιών τους, παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την ενδυνάμωση της μητέρας αλλά και τη διασφάλιση της σχέσης της με τα παιδιά της. Η μητέρα με τα εξαρτώμενα παιδιά της, θα λαμβάνουν τις αρχικές υπηρεσίες στο ΣΤΓ, ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός τους και κατ' επέκταση να αποφεύγεται η περαιτέρω επαναθυματοποίησή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Κυρωτικός Ν.243/90), η ΣΕΠΚΒΟ καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως προωθήσει τις σχετικές τροποποιήσεις του Οικογενειακού Δικαίου που αφορούν τη σύνδεση της βίας κατά των γυναικών με τη διασφάλιση της αρχής του συμφέροντος του παιδιού, ειδικά όταν το παιδί διαμένει με τη μητέρα του.

Συμβουλευτική Επιτροπή
για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ)